

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΓΟΡΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Σαν γιορτή της Άνοιξης έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Ο μήνας Μάιος σύμφωνα με την παράδοση πήρε το όνομά του από την ρωμαϊκή θεότητα Μαία (Μάγια) που στα ελληνικά σημαίνει μητέρα και τροφός.

Ήταν αφιερωμένος στον θεό Ερμή καθώς και στη θεά της γεωργίας Δήμητρα καθώς και στην κόρη της Περσεφόνη, αφού τον Μάιο έφευγε από τον Άδη και ερχόταν στη γη.

Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς σημαίνει επίσης και τον “θάνατο” του χειμώνα και την “νίκη” του καλοκαιριού! Στην αρχαιότητα τα λουλούδια θεωρούνταν ως η ομορφιά των θεών και ότι φέρνουν δύναμη, ευτυχία και υγεία γι αυτό άλλωστε η μέρα αυτή δεν σταμάτησε ποτέ να γιορτάζεται!

Η πρώτη ημέρα του Μαΐου είναι η γιορτή της ανθοφορίας, η οποία έχει βαθιές ρίζες και γιορτάζεται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η Πρωτομαγιά εορταζόταν στην αρχαία Αθήνα με τα Ανθεστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων πομπές προχωρούσαν προς τα ιερά, όπου εναπόθεταν άνθη. Η γιορτή των Ανθεστηρίων σύντομα επεκτάθηκε πέραν των Αθηνών αποκτώντας πανελλήνιο χαρακτήρα. Στην Αγγλία η Πρωτομαγιά συμβολίζει τον ερχομό της άνοιξης και το τέλος των σκληρών χειμωνιάτικων μηνών. Οι παλιότεροι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών βγαίνουν στην ύπαιθρο και καλωσόριζαν με μουσική και παιχνίδια τους παραγωγικούς ανοιξιάτικους μήνες που ακολουθούν. Οι Κέλτες γιόρταζαν με το φεστιβάλ του La Bealtaine, κατά το οποίο άναβαν φωτιές περνώντας ανάμεσα από αυτές κοπάδια αγελάδων ώστε το κοπάδι να εξαγνιστεί και να είναι τυχερό. Στη Γερμανία στήνουν τα δέντρα του Μαΐου, τα οποία είναι στολισμένα με άνθη και σκηνές από γερμανικές τέχνες και δραστηριότητες και ακολουθούν επίσης το έθιμο με τις φωτιές των Κελτών. Στη Γαλλία στολίζουν τα σπίτια με κρίνους οι οποίοι συμβολίζουν τον ερχομό της άνοιξης και την ευτυχία.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

*Του Μαγιού ροδοφαίνεται η μέρα ,
που ωραιότερη φύση ξυπνάει
και την κάνουν λαμπρά και γελάει
πρασινάδες , αχτίνες , νερά.
Άνθη κι άνθη βαστούνε στο χέρι ,
παιδιά κι άντρες , γυναίκες και γέροι.
Ασπροντύματα , γέλια , και κρότοι ,
όλοι δρόμοι γιομάτοι χαρά.
Ναι χαρείτε του χρόνου την νιότη ,
άντρες , γέροι , γυναίκες παιδιά.*

Δ. Σολωμός